



Kick Off 15 februari

Mgr. Frencken College - 19.30 uur inloop - start 20.00 uur - vrij entree
Toon en Daan Oomen, vader en zoon, nemen ons mee in een beleving waarbij de visuele en audiovisuele aspecten een grote rol spelen. Robin van der Helm gaat met hen in gesprek, leerlingen van het Frencken stellen vragen en het publiek wordt van harte uitgenodigd deel te nemen. Dit alles zal zeker leiden tot een inspirerende kennismaking met het thema Verbijstering & Verwondering



Foto expositie 22 februari - 6 april

Kloosterdreef - altijd toegankelijk - vrij entree
Portretten van leerkrachten/docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs in Oosterhout: alsof ze voor de klas staan. Daarbij een brief aan leerling die een bijzondere plek heeft verworven op een verbijsterende dan wel verwonderde manier. De reactie van de leerling zie je terug in de creatieve verwerking van het portret van hun docent/leerkracht.



40 dagen aan verhalen 18 februari (aftrap), 22 februari tot 6 april

ORTS, www.vastwel.life, youtube elke dag vanaf 18.00 uur
Elke dag een bijzonder, maar bovenal persoonlijk verhaal door (gewone) Oosterhouters waarin verbijstering en verwondering elkaar afwisselen. Kiek Joustra, Jaap Oomen en Joep Struyk ontvangen de gasten in de trouwzaal van het stadhuis. Kijk alle afleveringen of volg de socials voor de gasten per dag.



Verbijstering & Verwondering "aan de muur" 22 februari tot 6 april

Theek 5 vrij entree tijdens openingsuren
Het thema spreekt tot de verbeelding: kunst kan als geen ander verbijsteren dan wel of juist verwonderen. Jongeren verdiepen zich in het thema en dit zorgt voor divers werk. Het lesmateriaal is te vinden op de website en is deelbaar voor ieder die zich wil verdiepen.



Laat je 40 dagen verwonderen & verbijsteren 22 februari tot 6 april

Theater De Bussel, Theek 5, www.vastwel.life, tiktok
Elke dag een kaart in het kaartenrek: voor jezelf of om iemand mee te verrassen, een opdracht op www.vastwel.life waarmee je actief dan wel passief aan de slag kunt gaan en een hit VASTWELTiktok. Op verschillende manieren/kanalen belichten we het thema vanuit verschillende kanten. En we horen natuurlijk ook graag die van jou!





Film - De Acht Bergen - van Groenigen & Vandermeersch - 2 maart

Theater De Bussel - 20.00 uur - € 8,50

Het verhaal van de bijzondere vriendschap tussen de stadse Pietro en Bruno; een jongen uit de bergen. In hun levenslange zoektocht naar geluk zwerft Pietro de wereld over terwijl Bruno trouw blijft aan zijn berg. Ondanks hun totaal verschillende levens, blijft de vriendschap uit hun kinderjaren ogenschijnlijk onverwoestbaar. Een film over liefde tussen mensen, eenzaamheid, houvast, familierelaties en verknochtheid aan een streek.



Beeldend Theater - Broos Fred Delfgaauw - 4 maart

Theater De Bussel - 20.30 uur entree € 21,00

Prachtige aangrijpende, verrassende en ontroerende verhalen van bewoners van een zorginstelling. Hoe ze naar de wereld kijken en de wereld naar hen. Verhalen van leven en streven, van zwaarte en lichtheid, verhalen over alles wat onbegrijpelijk blijft met flitsen van inzicht. Na de voorstelling gaan we met elkaar in gesprek, over de voorstelling en "de wereld".

https://www.theaterdebussel.nl/programma/4090/Broos/Fred_Delfgaauw



Verbijstering, Verwondering en ChatGPT (werktitel) - 8 maart

St. Oelbert Gymnasium - 19.30 uur - entree vrij

Wethouder Guus Beenhakker gaat met leerlingen van het Oelbert en het Mgr Frencken filosoferen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst voor ons allen. Experts nemen ons mee in de wereld van Kunstmatige Intelligentie. Iedereen is welkom om het gesprek meer vorm te geven of om te luisteren.



Crossover voorstelling ISH - FTBLL - Can You Kick It - 9 maart

Theater De Bussel - 19.30 uur - € 21,00

ISH brengt in deze wervelende cross-over familievoorstelling een ode aan voetbal. Op vette hiphop beats ontmoeten freestyle voetballers, straatvoetballers en breakers elkaar op het podium: de rauwheid van de straat in het theater
https://www.theaterdebussel.nl/programma/4096/FTBLL_Can_You_Kick_It/ISH_Dance_Collective



Boekbespreking/lezing - Israël van Dorsten - Wij waren, ik ben - 12 maart

Theater De Schelleboom - 14.00 uur - €12,50 - incl. gratis kopje koffie/thee

Israël van Dorsten vertelt zijn persoonlijke verhaal over zijn leven met zijn familie op de boerderij in Ruinerwold. Over zijn ontsnapping in 2019 en hoe hij het leven weer heeft kunnen opgepakt. Hij vertelt zijn aangrijpende verhaal en leest voor uit zijn boek. Er is tevens gelegenheid om het boek te kopen en te laten signeren.

<https://www.theek5.nl/activiteiten/lezing-met-israel-van-dorsten-uit-ruinerwold>



Meditatie/muziek/zang - Franck Ploum - Capella Vacalis - 12 maart

Sint Catharinadal - 15.00 uur tot 16.00 uur - vrije gave

De kerk van het Sint Catharinadal is een prachtige locatie voor een meditatie van Frank waarbij de muziek en zang u begeleiden. Gregoriaans vormt de basis van het repertoire, leden van vocaal ensemble Capella Vacalis zingen vroege meerstemmigheid uit de middeleeuwen en renaissance.



Muzikaal theater - Toneelgroep Maastricht - De kersentuin - 15 maart

Theater De Bussel - 20:15 uur - € 26,00 – € 32,00

Een hedendaagse versie van de Tsjechov-klassieker: het tijdloze verhaal over vasthouden aan het verleden, angst voor de toekomst en het tragische gevecht met het nu. Anniek Pheifer en Jeroen Spitzenberger spelen de hoofdrollen met live-muziek van multi-instrumentalist Beppe Costa. Voorafgaand vindt een inleiding plaats. Deze is gratis bij te boeken. https://www.theaterdebussel.nl/programma/4108/Toneelgroep_Maastricht/De_Kersentuin



expositie - opening 16 maart tot 16 april

d'Houtse Kerk - opening 19.00 uur - - vrij entree

elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend 14.30 en 17.00 uur

Annemarie Rasenberg maakte portretten van personen die, op welke manier dan ook, hun bijdrage hebben geleverd aan de Corneliuskerk. Elizabeth van As tekent gezichten waarop de tijd is af te lezen. Leerlingen van De Achthoek verdiepten zich in de kruiswegstatie en zorgde voor een nieuwe invulling van de lege plekken die zijn achtergebleven in de kerk.



Spoken Word - divers jong talent - 19 maart

Theek 5 lees cafe - 14.30 uur - entree vrij

VASTWEL, Theek 5 en Theater De Bussel verenigen hun krachten om jong "taal" talent een podium te bieden. Maak kennis met Spoken Word door je op te geven voor de workshop/begeleiding teksten schrijven en performance. En presenteer je verhaal op het podium. Geef je op via de site en je hoort van ons!



Dans & techniek - Another kind of Blue - Wave - 23 maart

Theater De Bussel - 19.30 uur - € 20,00

Hoeveel invloed heeft de mens op deze door de natuur en technologie gecreëerde golven? We willen graag geloven dat wij de golf kunnen vormen, maar misschien is dat slechts een illusie. Je zult van de ene verbazing in de andere vallen en je verwonderen over hoe techniek in combinatie met dans kan ontroeren Na de voorstelling is er mogelijkheid om met elkaar te reflecteren. https://www.theaterdebussel.nl/programma/3369/WAVE/Another_Kind_of_Blue



Boekbespreking/lezing - Het meisje van Teteringen - 26 maart

Theek 5 Leescafe - 14.00-15.30 uur €2,50 - incl. koffie/thee/consumptie.

Het Meisje van Teteringen is de naam van het meisje dat op eerste kerstdag 1990 dood is gevonden in het bosperceel Cadettenkamp bij Teteringen. Jaap Oomen gaat in gesprek met Theo Jongedijk over het bijzondere verhaal van het bekendste onbekende dode meisje. Er is de mogelijkheid het boek te kopen en te laten signeren.



Mindfulness voor kids 8 t/m 12 jaar,- VET!ZEN! - DynamiQue - 29 maart

Sint Catharinadal (kerk) - 15.00 uur tot 16.30 uur - deelname gratis

Wil jij ook: Minder piekeren, je concentratie verhogen en jezelf nóg iets beter leren kennen? Dan is deze workshop VAST WEL iets voor jou! Samen met Monique Bullens (DynamiQue) doe je tijdens de workshop verschillende leuke, speelse en creatieve oefeningen (bewegen op muziek, actieve oefeningen, spelvormen en ontspanningsoefeningen). Voor meer informatie of als je mee wilt doen: info@monique-dynamique.nl



Circus - Clockwork orange door Tall Tales Company - 30 maart

Theater De Bussel - 20.15 uur - € 18,00

Tall Tales Company zoekt naar de extremen van het menselijk lichaam en de krachten die daarbij vrijkomen. Een tijdloos acrobatisch spektakel over de schoonheid, grenzen en aantrekkingskracht van geweld. Over verbijstering en verwondering gesproken, een verbijsterend verhaal op acrobatische wijze uitgevoerd https://www.theaterdebussel.nl/programma/4126/A_Clockwork_Orange/Tall_Tales_Company



Belevingstheater - In Principio - 29 maart en 30 maart

St Jan - 20.00 uur - entree ?

Een multidisciplinaire voorstelling waar dans, theater, beeld en muziek in een bijzondere ambiance van de St Jan een plek krijgen. Heden, verleden verbijsteren en verwonderen elkaar met tekst en beeld..

Een samenwerking met Catharina Parochie, H19 centrum voor de kunsten, leerlingen Mgr. Frencken College, Toon Oomen, Ton Stevens (Stichting Ludens)



3 generaties Verbijsterd & Verwonderd - 30 maart

Zorglocatie De Doelen Keiweg 52 - 14.30 uur - 16.30 uur - vrij entree

In de stille tijd, bezinnen 3 generaties zich over elkaars werelden. Iedere generatie neemt de anderen mee in "de wereld van" het spel – de dans – het kinderlied – en het beeld van zijn tijd. Deze actieve en gezellige middag wordt georganiseerd in zeer nauwe samenwerking met het Senioren Collectief Oosterhout en is toegankelijk voor iedereen. Aanmelden is niet nodig



Leesclub - Boekdelen - Senia - 4 april

Sint Catharinadal - 19.30 uur - gratis deelname (leeswijzer en nabespreking)

"Het lichtje in de verte" van Antonio Moresco gaat over een man die in totale eenzaamheid leeft in een verlaten bergdorp. Het is een intrigerend boek dat perfect past binnen het thema, Hubèr Windhorst roept mensen daarom op het boek te gaan lezen. En daarna met elkaar hierover diepgaande gesprekken te voeren. Meedoen of meer informatie: huber.windhorst@senia.nl



De Donkere Metten 5 april, 6 april en 7 april

Sint-Jansbasiliek - 21.15 uur - entree vrij (een vrije gave is van harte welkom)

De Donkere Metten van de Goede Week zijn indrukwekkende meditatie op het lijden van Christus in een opeenvolging van psalmodie, klaagzangen van Jeremia en dramatische responsories. In een verder donkere basiliek zingt Schola Cantorum Oosterhout en er branden vijftien kaarsen. Na het zingen van een psalm wordt een kaars gedooft. Zo wordt het steeds donkerder in de kerk: de Donkere Metten!



Vredeswandeling - Piet van der Pluijm - 7 april

Theek 5 - 19.00 uur - vrije deelname

In de vroege avond van Goede Vrijdag is er de mogelijkheid mee te lopen in een ingetogen en meditatieve tocht. Je wandelt onder begeleiding van ontspanningsdocent Piet van der Pluijm met gerichte opdrachten. Er is stilte en dialoog met de ander. Na de wandeling is er gelegenheid om de Donkere Metten in de Sint-Jansbasiliek bij te wonen.

VASTWEL